

GARABANDAL NIEUWSBRIEF

Nr.18. Nov. 2005 Een uitgave van de Stichting Garabandal Centrum Nederland.

Postbus 271, 2280 AG Rijswijk. K.v.K. 27184198. Email: maryann@garabandal.nl Tel. 06-20445819

Www.garabandal.nl - Rek. 55.94.77.716 Redactie en Pelgrimsvervoer: Wim Langeveld. J.P. Gouverneurlaan 43, 2171 ES Sassenheim. Tel 0252-214191 Giro 1655361 op naam van W.J. Langeveld met bovenstaand adres.

Gelieve te vermelden bij mededelingen: *Garabandal Centrum* Email : wim@garabandal.nl

VOORWOORD

Beste Garabandal-vrienden,

In een brief aan pater Laffineur, welke bewaard wordt in zijn archief, schreef Conchita: "Vóór de toekomstige gebeurtenissen zal er een 'Synode' plaatsvinden."



Conchita en pater Laffineur.z.g.

We weten niet exact wanneer Conchita deze opmerkelijke openbaring ontving, maar naar alle waarschijnlijkheid was het ná 1 Januari 1965. Het heeft alles in zich van kennis van de vorige revelatie inzake de toekomstige AVISO (of Waarschuwing). We menen

dat het redelijk is om aan te nemen, dat ze het ontving tijdens één van haar maandelijks locuties (innerlijke hemelse communicatie). Ook omdat het dan bijna chronologisch samenvalt met de tijd (15 september 1965) dat Paus Paulus VI officieel de Synode van bisschoppen in de katholieke kerk, instelde.

De recente synode, die in het teken stond van de Eucharistie en tevens de afsluiting was van het Eucharistisch jaar, is voorbij. Aangezien in deze synode de eucharistie het belangrijkste onderwerp was, is het niet speculatief te veronderstellen dat Maria deze synode bedoeld heeft.

"Theologisch was deze Bisschoppensynode geen hoogvlieger. Ze was wel interessant als wederzijdse kennismaking (...) Het boeiende van deze synode was wellicht dat de bisschoppen een persoonlijk verslag kregen van hun collega's uit de hele wereld", aldus kardinaal Godfried Danneels op een in oktober bijzonder druk bijgewoonde persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel.

In de slotboodschap van de bisschoppensynode aan "het Volk Gods" lezen wij o.m:

We hopen dat het *"Eucharistisch wonder"* gelovigen moge leiden tot een steeds sterker geloofsleven. Tot dit doel vieren de Oosters Orthodoxe en Oosterse tradities de Goddelijke Liturgie, cultiveren het gebed van Jezus en het Eucharistisch vasten, terwijl de Latijnse traditie een "Eucharistische spiritualiteit" koestert, die culmineert in de viering van de Eucharistie. Er is ook de aanbidding van het Heilig Sacrament buiten de Mis, Eucharistische Aanbidding, processies met het Heilig Sacrament, gezonde manifestaties van volksgeloof. Zulke spiritualiteit zal zeker een steun blijken te zijn voor het dagelijkse leven en een bekrachtiging van onze getuigenis.

De bisschoppen hebben ook hun grote zorg geuit dat er steeds minder priesters komen in Europa en waarvoor op korte termijn geen oplossing te vinden is. M.a.w. de Kerk

INHOUD:

- Voorwoord
- Garabandal en de Vrouwe van alle volkeren
- Een nieuw tijdperk in de kerkgeschiedenis
- Patrick, de zoon van Conchita, en Joey Lomangino
- Wat Don Bosco heeft voorzien en voorspeld in 1862

is niet meer in staat, door de geweldige en machtige geestelijke beïnvloeding van de gelovigen door de secularisatie, het hoofd te bieden aan deze neergang van het geloof.

Onze hoop is gevestigd op Garabandal. In een visioen van 1862 zag Don Bosco dat de hemel reddend gaat ingrijpen. Wij weten nu dat na deze synode de grote bovennatuurlijke gebeurtenissen als Waarschuwing en Grote Wonder kunnen gaan plaatsvinden. In 2006 of later? **"Simus Vigilantes, laten wij waakzaam zijn"**

Joey Lomangino is in oktober 75 jaar geworden. Deze grote apostel van Garabandal, die door een ongeluk in 1947 blind is geworden, zal weer kunnen zien als het Grote wonder plaatsvindt. *"Nog even volhouden Joey.!!!"*

Heel veel dank aan U lezers die ons Garabandal apostolaat blijven steunen met uw gebed en financiële bijdrage op giro-nummer **1655361**, van W.J. Langeveld. Met vermelding: Garabandal 18 November 2005 Wim Langeveld.

Boodschappen van Garabandal

18 Oktober 1961 - Deze Boodschap bevestigde dat het belangrijk is veel offers te brengen en boete te doen en vaak het **H. Sacrament** te bezoeken. Als eerste punt werd gezegd dat de mensen goed moesten leven en als ze dat niet deden, zouden ze daarvoor een zware straf over zich afroepen. Er werd gewaarschuwd dat de beker steeds voller raakte en dat, wanneer de mensen niet veranderden deze straf niet meer te vermijden is.

18 Juni 1965 - Bij monde van de H. Michaël klaagde O.L.Vrouw dat haar eerste boodschap niet serieus genomen was en Zij waarschuwde dat dit haar laatste Boodschap zou zijn. Ze zei dat de beker die eerst steeds voller raakte, nu aan het overlopen was. Zij deelde mede, dat veel priesters, bisschoppen en kardinalen de weg van het verderf gingen en vele gelovigen met zich meenamen.

Zij betreunde het dat steeds **minder** belang werd gehecht aan de **H. Eucharistie**.

Ze zei dat we Gods toorn door onze inspanningen van ons af zouden kunnen wenden, en dat onze verzoeken zouden worden ingewilligd als we er in oprechtheid om zouden vragen. Haar laatste woorden waren een aansporing om meer offers te brengen en het **lijden van Jezus te overwegen**.

Garabandal



Op 2 juli 1961 (feest van bezoek van Maria) verscheen Maria, als O. L. Vrouw van de Berg Karmel voor de 1e maal aan vier meisjes van 12 en 11 jaar in Garabandal. Deze verschijningen duurden tot 13 november 1965, toen Maria voor de laatste maal aan Conchita verscheen bij de pijnbomen. Gedurende deze jaren is Zij ruim 2000 x verschenen aan de kinderen. Het was alsof Zij enige jaren in Garabandal woonde. Tijdens het verloop van de verschijningen werd duidelijk dat Garabandal in het teken zou komen te staan van de Eucharistie en het Priesterschap. Maria heeft toen aan de kinderen geopenbaard dat er in de toekomst drie bovennatuurlijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden: een

- Een bovennatuurlijke Waarschuwing,
- Een Groot Wonder
- De Zuivering.

Twee boodschappen zijn er toen gegeven, via de aartsengel Michaël:

Op 18 oktober 1961 en op 18 juni 1965.

De Vrouwe van alle Volkeren

Op 25 Maart 1945, feest van Maria Boodschap verscheen Maria voor de 1e maal in Amsterdam aan mejuffrouw Ida Peerdeman in haar woning. Zich later openbarend als de Vrouwe van alle Volkeren. Er zijn tot en met 31 mei 1959 56 boodschappen gegeven. Boodschappen met als inhoud de toestand in kerk en wereld. Het grote geschenk dat Maria gaf was het Gebed van de Vrouwe van alle volkeren. Tevens vroeg Zij om haar laatste dogma:



Maria Medeverlosseres, Middelaars en Voorspreekster.

“De Eucharistische Belevissen” vormen de voortzetting van de Boodschappen, welke aan mejuffrouw Peerdeman werden gegeven. Deze belevissen zijn in een apart boekje vermeld. Zij beginnen op 15 augustus 1971 en eindigen op 25 maart 1984. Deze vonden plaats tijdens de Eucharistie-vieringen in de kapel van de Vrouwe aan de Diepenbrockstraat in Amsterdam.

In de 2e boodschap van Garabandal, die door de aartsengel St. Michaël werd gegeven op 18 juni 1965 lezen wij in het boek "De Ster in het Gebergte" een 1e versie van de boodschap, welke luidde: De boodschap welke de Allerheiligste Maagd, door tussenkomst van St. Michiel aan de wereld heeft gegeven:

"De Engel heeft mij gezegd: Omdat men mijn boodschap van 18 oktober (1961) niet opgevolgd heeft, en er geen grote bekendheid aan gegeven heeft in de wereld, wil Ik U zeggen dat de nu volgende boodschap de laatste is:

Vroeger (18 oktober 1961) vulde de beker zich. Nu loopt hij over. (De beker van Gods toorn).

Vele priesters bewandelen de weg van het verderf en met hen vele zielen. Aan de Eucharistie wordt steeds minder waarde gehecht. "

Geluids- en filmopnamen werden door de Italiaanse en de Spaanse TV tijdens de extase van Conchita gemaakt. Bij het afspelen van de band en film hoorde men Conchita met ongelof in haar stem tegen de aartsengel duidelijk zeggen: "ook bisschoppen en kardinalen"?



Conchita ontvangt de 2^e Boodschap op 18 juni 1965

Men vroeg Conchita om opheldering. Ze verdedigde dit weglaten van de woorden bisschoppen en kardinalen met de redenering dat bisschoppen en kardinalen ook priesters waren, maar bevestigde dat de engel inderdaad over priesters, bisschoppen en kardinalen gesproken had.

Voor een jonge vrome, katholieke vrouw als Conchita moet deze boodschap ongelooflijk in haar oren hebben geklonken. En zonder haar geweten en de waarheid geweld aan te doen kwam zij tot deze "oplossing".

Bijna op dezelfde wijze heeft Ida Peerdeman gereageerd over kardinalen en bisschoppen.

Genomen uit het z.g. Blauwe Boekje van de Vrouwe van alle Volkeren.

In de vijftiende verschijning van 28 maart 1948 ziet Ida Peerdeman de paus en om hem heen een versterkte lijfwacht. Ze hoort de Vrouwe weer zeggen:

"Voetangels en klemmen." Er hangen zware wolken boven de St. Pieter.

Dan lezen wij in de herziene uitgave van 2002 van de *Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren* een ietwat uitgebreidere boodschap van 28 maart 1948:

Dan ziet ze de paus en om hem heen een versterkte lijfwacht. Er zijn ook anderen om hem heen; het lijken haar allemaal geestelijken: ***bisschoppen en kardinalen***. Terwijl de Vrouwe op die geestelijken wijst, zegt zij: ***"Voetangels en klemmen."*** Nadat de Vrouwe dit gezegd heeft, kijkt Zij mij doordringend aan en zegt: "Er hangen zware wolken boven de St. Pieter." 2.



Ida Peerdeman verklaarde later dat zij het niet aandurfde te openbaren dat met "voetangels en klemmen" kardinalen en bisschoppen bedoeld werden. In het z.g. Blauwe Boekje werd deze zinsnede weggelaten. En misschien ook door toedoen van haar toenmalige geestelijk leidsman, de in 1967 overleden pater J. Frehe o.p. werd deze zinsnede geschrapt.

De twee zienersessen, Ida Peerdeman, van de Vrouwe van alle Volkeren uit Amsterdam en Conchita Gonzalez van O.L. Vr. van Garabandal in Spanje, hebben bijna op identieke wijze gereageerd aangaande de betrokkenheid van bisschoppen en kardinalen met het verval in de Katholieke Kerk.

De Eucharistische overeenkomsten.



Het kerkje van Garabandal

Deze zijn overduidelijk.

In Garabandal werd in de 1e Boodschap gevraagd om dikwijls het H. Sacrament te bezoeken.

Vele malen leidde Maria de zienersjes naar de tabernakel in het dorpskerkje om Christus in het H. Sacrament te bezoeken en te aanbidden. Een hemelse bevestiging dat de Heer werkelijk tegenwoordig is in de geconsacreerde Hosties.

De daarop volgende jaren zouden vele priesters en katholieken hun geloof daarin verliezen. In de 2e Boodschap van Garabandal van 18 juni 1965 leest men dan ook dat men steeds minder waarde aan de Eucharistie ging hechten.



Conchita ontvangt de H. Communie

Wanneer er geen priester in het dorp was om de Eucharistie te celebreren, kregen de meisjes de Communie uit handen van de Aartsengel Michaël. Vele malen bij de pijnbomen. Het dagelijks meevieren van de Eucharistie en het communiceren was en is een duidelijke wens en aanbeveling van de hemel. Wat voor de meeste gelovigen niet meer mogelijk is gezien het grote priester tekort, dat alleen nog maar zal toenemen.

Het Grote Wonder staat ook duidelijk in het teken van de Eucharistie. Omdat het zal plaatsvinden op een Donderdag, dag van de instelling van de eucharistie en zal samenvallen met een feest van een eucharistische martelaar.



Wat zegt de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam over de Eucharistie?

Wij lezen in de 53ste Boodschap van 31 mei 1957 het volgende:

De voorsmaak tot het eeuwige leven

.....Toen zei de Vrouwe, terwijl zij voor zich heen keek met een hemelse uitdrukking:

"Voordat de Heer Jezus Christus zijn natuurlijke dood stierf, voordat de Heer Jezus Christus opging tot de Vader, voordat de Heer Jezus Christus verscheen in de wereld, opnieuw kwam onder de mensen.." Het leek of de Vrouwe dit ter verduidelijking zei omdat ik het hoofd schudde, omdat ik het niet begreep, "...gaf Hij u het grote Mysterie, het grote Wonder van elke dag, elk uur, elke minuut. Hij gaf Zichzelf. Neen volkeren, niet een gedachte!" Hierbij schudde Zij heftig het hoofd.

"Neen volkeren, luistert naar hetgeen Hij gezegd heeft, niet een gedachte, maar Zichzelf, onder de gedaante van een stukje brood, onder de gedaante van wijn. Zo wil de Heer onder u komen, alle dagen. Neemt dat toch, doet dat toch! Hij geeft u de voorsmaak, de voorsmaak tot het eeuwige leven." Toen trok zij opnieuw die sluier voor mijn ogen weg en kwam ik weer in diezelfde hemelse toestand.

"Dit is het, volkeren, wat de Vrouwe, de **Medeverlosseres, Middelaars en Voorspreekster**, u vandaag voor het laatst in het openbaar heeft willen zeggen."

Toen zag ik de Vrouwe heel langzaam weggaan.

En vooruitlopend op de boodschappen van Garabandal waarschuwt de Vrouwe van alle Volkeren in haar 55ste Boodschap van 31 mei 1958:

..... **"Waarschuw de geestelijkheid voor dwaalleerstellingen, vooral op het gebied der Eucharistie. Breng dit over aan de sacrista (Mgr. van Lierde). Zeg dat de Vrouwe hem vraagt je naar de opperpriester te geleiden. Nogmaals: bid veel voor en om goede priesters en tot inkeer van alle volkeren.."**

De Eucharistische Belevissen.

De "Eucharistische Belevissen" vormen de voortzetting van de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren", die aan Mejuffrouw Ida Peerdeman, te Amsterdam in de jaren 1945- 1959 tijdens 56 verschijningen werden meegedeeld. De "Vrouwe van alle Volkeren" zei op 31 mei 1958 tot de zieneres: "Het contact zal blijven."



Ida Peerdeman, z.g.

Al vrij gauw begreep men dat met het woord "contact" de Eucharistische Belevissen werden bedoeld. Ze begonnen op 17 juli 1958 en kwamen tot de jaren negentig voor.

Kenmerkend is, dat ze steeds tijdens de H. Mis plaatsvinden; daarom worden ze Eucharistische Belevissen genoemd. Deze begonnen reeds twee jaar voordat de Boodschappen van de Vrouwe van alle volkeren ophielden. Zo waren er in 1958 en '59 én Boodschappen van de Vrouwe én Eucharistische Belevissen.

De "Eucharistische Belevissen" geven een nauwkeurige analyse van de huidige toestand in Kerk en wereld. De inhoud geeft de verantwoordelijke personen wel te denken! In deze "Belevissen" wordt echter ook een zeer grote vreugde aangekondigd, namelijk de overwinning van de crisis in de Kerk en de eenheid van de gelovigen onder één Herder, de "Kefas" (Steenrots) te Rome.

Dit alles zal echter niet gebeuren zonder de beslissende hulp van "de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was". Daarom is het dringend noodzakelijk dat haar aanwijzingen en raadgevingen door de Kerk en door alle verantwoordelijke personen serieus worden genomen en opgevolgd, opdat de redding van de wereld uit de macht van satan, tot eer van God en heil van de mensen, uiteindelijk zal worden bereikt.

Enkele grepen uit de Eucharistische Belevissen:



Pater Amandus Korse o.f.m. draagt de H. Mis op

Uit de innerlijke belevissen na het ontvangen van de H. Communie van 31 Mei 1965:
 "Ga naar Paus Paulus en zeg hem uit naam van de Vrouwe van alle Volkeren: Dit is de laatste waarschuwing voor het afsluiten van het Concilie. De Kerk van Rome dreigt in tweeën te scheuren. Valse theorieën over Eucharistie, sacramenten, geloofsleer, priesterschap, huwelijk en gezinsvorming. Zij worden door de geest van de onwaarheid, door satan misleid en verleid door het modernisme. De goddelijke Leer en Wetten gelden voor alle tijden en zijn voor elk tijdstip weer als nieuw. Houd het primaat in eigen hand. Gij zult Mij begrijpen als Ik zeg: **De Kerk van Rome moet de Kerk van Rome blijven.** Doe hetgeen de Heer door Mij te zenden als - Vrouwe of Moeder van alle Volkeren - van u verlangd heeft. Gij zijt de uitverkoren paus daarvoor: Laat de volkeren het gebed bidden voor mijn beeltenis en de H. Geest zal komen. Een Kerk en volk zonder Moeder is als een lichaam zonder ziel. Dit tijdperk zal nu worden afgesloten." 18 dagen later op 18 juni 1965 werd de 2e Boodschap van Garabandal bekendgemaakt. Een bijna identieke verwijzing naar de crisistoestand waar de Kerk in verzeild was geraakt.

31 mei 1978

Tijdens de Eucharistieviering kwam bij de Offerande het Licht over de priesters, het altaar en langzaam over alle aanwezigen. Bij de Consecratie hoorde ik: "Houdt de Ware Leer hierover in ere. Brengt Mijn volk tot Mij en Ik zal ze voeden naar de ziel." Bij mijn H. Communie kreeg ik een hemelse schouwing.



Ik zag de hele wereld voor mij liggen en ik hoorde: "Zij hebben Mijn kerk en Mijn volgelingen tot een woestijn gebracht."

Een grote ravage zag ik dan voor mij, waarover ik een vreselijke geestelijke pijn kreeg. De Stem sprak: "Kijk goed en gij, begrijpt alles goed hetgeen Ik u laat zien."

Vervolgens kreeg ik een heel naar beeld te aanschouwen. Ik zag verschillende grote gebouwen. Eén ervan herkende ik als het Vaticaan aan de zijkant. De andere waren seminaries en

universiteiten. Uit al die gebouwen zag ik priesters en leken komen. Ik schrok ervan, want hun gezichten waren vossenkoppen. Anderen hadden wolvenkoppen en weer anderen hyenakoppen. Ze kwamen sluipend aan en gingen zoekend rond. Het was een afschuwelijke aanblik en er ging een rilling door mij heen. Dan hoorde ik de Stem zeggen: "*Dat zijn degenen die Mijn volk in woestijn gebracht hebben en Mijn Kerk uiteengeslagen hebben.*"

Een dilemma, de Vrouwe van alle volkeren zwijgt over de Waarschuwing, het Grote Wonder en de Zuivering.

Naast de vele hierboven vermelde overeenkomsten met Garabandal, spreekt Maria, als Vrouwe van alle volkeren nergens in haar boodschappen over de komende bovennatuurlijke gebeurtenissen als de Waarschuwing, het Grote Wonder en de voorwaardelijke Zuivering of Straf. Wat kenners van verschijningen ontdekt hebben is dat Lourdes, Fátima en Garabandal een eenheid vormen.



De laatste verschijning van Maria in Lourdes vond plaats op 16 Juli 1858. Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.



Tijdens haar laatste verschijning in Fátima, op 13 oktober 1917, verscheen Maria als O. L. Vr. van de Berg Karmel onder meer met het Kindje Jezus en de H. Jozef



Op 2 juli 1961, begon Maria als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel in Garabandal te verschijnen.

Op 13 november 1965 verscheen Maria voor de laatste keer aan Conchita bij de pijnbomen. Daarmee gaf zij te kennen dat deze verschijningscyclus was afgesloten.

Fatima, 13 oktober 1917 – Garabandal, 13 november 1965.

Deze drie verschijningplaatsen staan heel duidelijk in het teken van de moraal, van het zielenheil.

De oneindige ernst, dat mensen door hun zondig, van God afgekeerd leven, voor eeuwig verloren kunnen gaan.

(Het visioen van de hel. Fátima) Wij leven nu in een tijd dat de mensheid door haar Godsweigerings van alle eeuwen deze wereld kan verwoesten en onleefbaar kan maken voor de komende generaties.

De H. Vader, Paus Benedictus de XVIde, gaf als kardinaal Jozef Radzinger op 1 april 2005 een lezing in het klooster van St. Scholastica in Subiaco, Italië.

Daarin zei hij onder meer:

"We leven in een tijd van zowel grote gevaren als grote kansen voor de mens en de wereld. Een tijd die voor ons allemaal een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. In de laatste eeuw zijn zowel de mogelijkheden van de mens als zijn heerschappij over de materie tot werkelijke ondenkbare hoogte gegroeid. Maar deze macht om over de wereld te beschikken is zodanig dat ook haar vernietigende potentie een dimensie heeft aangenomen die ons van tijd tot tijd met afschuw vervult.."



Maar is deze H. Vader, paus Benedictus XVI op de hoogte van het verzoek van de Vrouwe van alle Volkeren aan de H. Vader (de toenmalige paus Pius XII) om haar Gebed in het openbaar voor te bidden? Wat vraagt Maria van hem in haar 46ste bijzondere boodschap van 10 mei 1953 ?

Daar staat de Vrouwe voor mij. (Ida Peerdeman.z.g.)

Zij zegt:

"Ik kom vandaag een bijzondere boodschap brengen. Vraag aan de Heilige Vader of hij het gebed, dat Maria als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster onder de titel van 'de Vrouwe van alle Volkeren' gegeven heeft aan de wereld, wil bidden en voorbidden aan de volkeren.(1.) Zeg hem: Apostel van de Heer Jezus Christus, leer uw volkeren dit eenvoudige, maar zo diepzinnige gebed. Het is Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, die u dit vraagt. Gij zijt de herder van de Kerk van de Heer Jezus Christus. Hoed uw schapen. Weet wel: grote dreigingen hangen over de Kerk, hangen over de wereld. Nu is het tijdstip gekomen waarop gij zult spreken over Maria als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster onder de titel 'de Vrouwe van alle Volkeren'. Waarom vraagt Maria dit van u? Omdat Zij gezond is door haar Heer en Schepper, om onder deze titel en door dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe. Gij weet dat Maria wil komen als de Vrouwe van alle Volkeren. Nu vraagt Zij dat de mensen deze titel van u, de Heilige Vader, mogen horen.

De sacrista van de paus (de vroegere sacrista van de paus, Mgr. v. Lierde. z.g.) zal deze boodschap, gelijk de andere, aan de Heilige Vader geven. Door dit gebed zal de Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals."

(1) Terwijl de Vrouwe dit zegt, ziet de zieneres een paus, maar het is niet paus Pius XII.

Paus Pius XII, paus Johannes XIII, Paus Paulus VI, Paus Johannes Paulus I en Paus Johannes Paulus II hebben het gebed van De Vrouwe nooit in het openbaar voorgebeden. Waarom niet? Waren zij op de hoogte van het bestaan van het gebed? Hoogstwaarschijnlijk wel.

Maar wisten zij ook af van het verzoek van de Vrouwe van 10 mei 1953 om het Gebed in het openbaar voor te bidden? Dat is een groot vraagteken.

Toen Maria deze boodschap gaf zag de zieneres een paus, maar niet de toenmalige regerende paus, Pius XII.

Men begrijpt wanneer er een moment komt dat de H. Vader het gebed in het openbaar gaat voorbidden vele miljoenen katholieken en niet katholieken dit gebed gaan bidden.

Maria heeft in één van haar boodschappen gezegd, dat door het gebed al vele rampen zijn voorkomen.

Doch tijdens de Eucharistieviering van 11 februari 1981 hoorde de zieneres Haar zeggen:

"De verwording in Kerk en wereld is in volle gang. De rampen in Kerk en wereld, voltrekken zich. De oorlogen duren

voort. Om daartegen te waarschuwen, heeft mijn Heer Mij gezond, maar ze hebben niet geluisterd."

Zal deze H. Vader het Gebed binnen afzienbare tijd in het openbaar gaan voorbidden?

Tot nu toe is deze Gebedsactie van de hemel gedeeltelijk geslaagd. Rampen en oorlogen zijn voorkomen. De mensheid is voor een nucleaire oorlog bespaard gebleven.

(De Cubacrisis in oktober 1962) Maar de tijd is zwanger van dreigingen. De wereld blijft aan de rand van de afgrond balanceren. Niemand had zich kunnen voorstellen dat de mensheid met een nieuwe en ongekende verschrikking als het terrorisme te maken zou krijgen.

"Doet boetvaardigheid!" zei Maria als de Vrouwe van alle Volkeren bij haar laatste verschijning van 31 mei 1959.

"Maar ze hebben niet geluisterd "was haar klacht op 11 februari 1981.

Dit niet luisteren, ook van officiële gezagsdragers in de katholieke Kerk, kan er mede toe geleid hebben dat de Heer zijn Moeder als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel naar Garabandal zou zenden

Conclusie.



De verspreiding en het bidden van het gebed van de Vrouwe van Alle Volkeren is gedeeltelijk geslaagd. De mensheid is voor een nucleaire oorlog gespaard gebleven. Doch de toenemende natuurrampen van de laatste jaren, het Christelijk-westers conflict met de Islam, de morele verwording, de diepe armoede en hongersnoden in grote gebieden van de wereld enz., wijzen naar een

moment in de wereldgeschiedenis dat de mensheid niet bij machte is om aan deze stortvloed van problemen het hoofd te kunnen bieden.

Dat Maria niet gesproken heeft over de komende Waarschuwing, het Grote Wonder en eventuele Straf in haar Boodschappen van Amsterdam kan niet anders uitgelegd worden dan dat het niet nodig was geweest om in Garabandal te verschijnen als deze gebedsactie in haar geheel was geslaagd.

De Paus zou bij diverse gelegenheden het Gebed in het openbaar gebeden hebben. Het laatste Mariale dogma, van Maria, Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster zou de H. Vader uitgesproken hebben En de wereld zou door het bidden van het Gebed, genade, verlossing en vrede bekomen hebben.

Daarom heeft Maria over deze drie bovennatuurlijke gebeurtenissen niet gesproken. De hemel is afhankelijk van onze vrije wil. De eeuwige Heer is machteloos als zijn schepselen niet willen luisteren.

In één van haar boodschappen van Amsterdam zegt Maria, dat na vreselijke strijd en onheil de mensheid zal terugkeren naar de drieëne God

Om de wereld van een algehele ondergang te redden, zal de hemel reddend gaan ingrijpen, door middel van de Waarschuwing en het Grote Wonder. En dit ingrijpen hebben wij mede te danken aan al die onbekende offerzielen in de wereld, die hun lijden opofferen voor redding van de zielen en de redding van de wereld.

Bij het uiteindelijk negeren en ontkennen van Garabandal zal de Zuivering komen. Doch de wereld zal daarna kunnen beginnen met de opbouw van een wereld-beschaving welke een afspiegeling zal zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De verwoesting van de wereld door een nucleaire oorlog zou het leven op aarde voorgoed onmogelijk maken.

Even alles op een rijtje.

- Er komt een dag dat de H. Vader het Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren in het openbaar zal voorbidden. Is deze H. Vader paus Benedictus XVI?
- Het Gebed van de Vrouwe van alle volkeren zal net zo een vanzelfsprekend gebed worden als het Onze Vader en het Weesgegroet.
- Dat het laatste Mariale dogma, van Maria Medeverlosseres Middelares Voorspreekster door de H. Vader zal worden afgekondigd.
- Er komt een bovennatuurlijke Waarschuwing, die het geweten van de mensheid zal corrigeren. Deze correctie kan mede ertoe leiden dat katholieke theologen en bisschoppen hun verzet staken tegen het uitroepen van het laatste Mariale dogma. Een sterke theologische stroming in de Katholieke Kerk vindt het niet gewenst dat dit laatste Mariale dogma wordt afgekondigd. Met vreest dat het de oecumene zal schaden.
- Het Grote Wonder van Garabandal, dat in het teken zal staan van de Eucharistie en het priesterschap. Conchita heeft gezegd dat dit Grote wonder zal samenvallen met een belangrijke kerkelijke gebeurtenis. Zal dat het afkondigen van het laatste Mariale dogma zijn?
- De voorwaardelijke straf of zuivering bij het negeren van het Goddelijke genade aanbod van Garabandal.

Mijn worsteling.



Beste lezer, wat u nu gelezen hebt is een persoonlijke visie en worsteling van Wim Langeveld.

In mijn geestelijk leven spelen op het gebied van verschijningen, Garabandal en de Vrouwe van alle Volkeren de hoofdrol.

Garabandal, omdat het speciaal in het teken staat van de Eucharistie en het priesterschap en de specifieke verering van het H. Sacrament.

De Vrouwe van alle Volkeren, omdat in het gebed de komst van de H. Geest wordt afgesmeekt en de inhoud van de Boodschappen van Amsterdam het meest omvattend zijn.

Als vroeger actief lid van het Maria Legioen kwam ik in contact met de spiritualiteit van Louis Marie Grignon de Montfort. Door Maria naar Jezus. De H. Geest en Maria spelen de hoofdrol in zijn spiritualiteit. De Vrouwe van alle Volkeren heeft in opdracht van haar Zoon ons het Gebed gegeven, waarin specifiek om de komst van de H. Geest in de harten van alle Volkeren wordt gevraagd. De grote uitstorting van de H. Geest over de Volkeren. Deze komst van de H. Geest. schenkt de volkeren de genade van de Verlossing. En de vrucht van deze Verlossing zal onder meer de ware Vrede zijn.

In de Legioenbelofte wordt de H. Geest afgesmeekt om over de legionair te komen en hem te vervullen met zijn Aanwezigheid. Zodat onze povere daden door Zijn kracht gesteund, werktuigen worden van zijn machtige plannen. In vereniging met Maria zal de H. Geest vrij spel hebben om Christus in ons te vormen, de Vrededorst bij uitstek.

Er wordt verder gevraagd dat zijn kracht ons zal overschaduwen om vuur en liefde te storten in onze ziel. Zodat ze één mag zijn met Maria's liefde en met Haar de wereld wil redden



Maria treedt op als Middelares volgens de wil van Christus, en wanneer Hij wil redden, bidt Maria onmiddellijk. Zijn wil is zeker in overeenstemming met haar gebed, maar Zij bidt dan ook in overeenstemming met zijn wil.
- (kardinaal Newman).

Des te meer mensen het Gebed gaan bidden met hun hart en uit overtuiging, des te groter wordt dit een biddend leger van Maria, dat in

slagorde staat opgesteld in de eindstrijd tegen machten van de duisternis. Iedereen begrijpt wanneer er meer soldaten aan het front staan, hoe beter de motivatie, des te groter de kans op de overwinning.

Nu schijnen de machten van de duisternis de overhand te krijgen. De dagelijkse verschrikkelijke beelden op de TV die steeds frequenter worden, voorspellen weinig goeds. Wanneer worden de mensen wakker? Alleen de in Garabandal voorspelde Waarschuwing zal de mensheid nu nog wakker kunnen schudden

Het gebed met de afbeelding, brochures, posters en boeken betreffende de Vrouwe van alle Volkeren, waaronder 'de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren', zijn in verschillende talen verkrijgbaar bij :

Stichting Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbroekstraat 3

1077 VX Amsterdam

tel. 020 -66 20 504 fax 020- 4711333

websites: [www .de-vrouwe.org](http://www.de-vrouwe.org) [www .laudate.or](http://www.laudate.or)

Maria Medeverlosseres, Middelares, Voorspreekster



Het volgende boekje betreffende Maria, de Moeder van Jezus, bevat weinig dat fundamenteel nieuw is. Het is eerder voor het grootste deel een synthese van Maria's verheven rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, zoals die al in de bronnen van de goddelijke Openbaring, de H. Schrift en de Apostolische Traditie vervat liggen en zoals die geïnterpreteerd worden door het Leergezag (vgl. Dei Verbum nr. 9

en 10) en zoals het tegenwoordig begrepen en ervaren wordt in het dynamische kerkelijke leven van de levende, overwegende en biddende Kerk, het Volk van God.

Het is waar dat in het goddelijk drama, waarin God Zichzelf en zijn wil kenbaar maakt aan de mensheid, bepaalde dogmatische waarheden pas volledig zijn doorgedrongen, nadat de Kerk eeuwen van menselijke geschiedenis achter zich heeft, van overwegen en nadenken over het goddelijk zaad van deze waarheden, welke vervat zijn in het Woord Gods, zowel geschreven als overgeleverd. Als God een groter en meer compleet begrip van bepaalde geopenbaarde "geloofszaken" betreffende Maria, de Moeder van Jezus, heeft voorbehouden aan onze eeuwen, dan zou dit groter inzicht, geschonken door de H. Geest, de Geest der Waarheid, omwille van dit feit geen krachtig stagnerend ongelooft moeten ondervinden. Eerder zou het een frisse waardering moeten oproepen voor de altijd dynamische plannen van God bij het leiden van het pelgrimerende 6.

Volk van God naar hun eeuwig Thuis én voor de H. Geest, die waait waarheen Hij wil. (vgl. Joh.3,8).

Ik geloof dat dit het geval is betreffende de rol van Maria, de Moeder van Jezus, als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster voor het Volk van God. In geen enkel opzicht houdt dit een nieuwe openbaring over de Moeder van Jezus in, maar eerder een nieuw en méér ontwikkeld doordringen in de reeds geopenbaarde waarheden over Maria en de innige "verbinding van Maria met de Zoon in het heilswerk" (Lumen Gentium nr.57).

Mogen onze geest en ons hart één zijn met de Heer en Zijn woorden bij het Laatste Avondmaal, in openheid voor en vertrouwen in de H. Geest, de Raadgever van het Volk van God en de goddelijke Bruidegom van Maria, die ons leidt naar het diepst mogelijke begrip van de openbaring van God betreffende de Moeder van Jezus. Moge de H. Geest ons leiden naar de gehele waarheid over Maria: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u tot de volle Waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen" (Joh.16,11-12).

Mark I. Miravalle, S. T. D.,
Professor in Theologie en Mariologie, US.

Te bestellen bij:

Stichting Garabandal Centrum Nederland
Wim Langeveld
J.P. Gouverneurlaan 43, 2171 ES Sassenheim.
Tel 0252/ 214191 E-mail: w.langeveld@worldonline.nl
Prijs € 6, - inclusief verzendkosten 92 Bladzijden

Een nieuw tijdperk in de kerkgeschiedenis

In onze vorige Nieuwsbrief Nr. 17 van April 2005, hadden wij het artikel geplaatst van :
"De drie pausen en Garabandal: de feiten opnieuw bekeken." In dit artikel werd geschreven over het begrip: het einde der tijden. En dat men tot de conclusie kwam dat het einde der tijden betekent dat er een einde komt aan een bepaald tijdvak of periode, dus niet het einde van de tijd in eschatologische zin (leer van alles wat betrekking heeft op het lot van de mensen na hun dood en op het einde van de wereld) Conchita had gezegd dat na de dood van Paus Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen zouden komen en dat dan het einde der tijden zou aanbreken. Een begrip waar zij geen raad mee wist.

Sommige mensen dachten dat Paus Johannes Paulus II de laatste Paus zou zijn in de kerkgeschiedenis. Sommigen werden er toe verleid te denken dat dit goed mogelijk is. Maar om te denken dat het pausschap helemaal zou verdwijnen dat komt niet overeen met de verklaring van paus Paulus VI die vastgelegd heeft dat het pausschap een permanente plaats heeft binnen de kerk, een geloofsbeginnsel dat traditioneel is binnen de kerk.
Er is een nieuwe Paus gekomen. Paus Benedictus de XVIde. En met hem is de Kerk een nieuw tijdperk ingegaan. De bestrijder van valse en "valse" verschijningen, Mark Waterinckx uit België, schreef in de rubriek, 'Lezers aan het woord' in Katholiek Nieuwsblad van 1 juli 2005, daarover het volgende:

Wim Langeveld (in KN 39) is, zoals alle verdedigers van valse verschijningen, erg vindingrijk en weert zich als een duivel (figuurlijk, want het is een brave man) in een wijwatervat, om toch maar géén gezichtsverlies te lijden. Ook ik werd vroeger bedrogen. Maar als men ongelijk heeft, moet men dit durven bekennen. Waarheid boven alles. Ik geef slechts drie voorbeelden van de 'believers'.

Jarenlang hebben Garabandal-aanhangers verkondigd dat het 'einde der tijden' nabij is. Na Johannes XXIII zouden er maar drie pausen meer zijn, volgens Conchita. Nu Ratzinger de vierde paus is geven ze vlug een nieuwe uitleg (een nieuw "tijdperk") enz.....

Mark Waterinckx verspreidt hier verminkte en onjuiste informatie. Deze 'specialist' op het gebied van valse en "valse" verschijningen beschadigt ook hier de waarheid omtrent de feiten van Garabandal.

Ik wil deze mijnheer erop wijzen dat in een artikel dat



verscheen in het Garabandal Magazine uit New-York (1972 – 2002) van pater Francois Turner. O.P. die twee Franse taalgeleerden op het gebied van het Spaans had geraadpleegd dat de woorden *él fin de los tiempos* onder meer betekent het 'het einde van een tijdperk.' Met de dood van

Johannes Paulus II en met de komst van zijn opvolger Paus Benedictus de XVIde is de Kerk een nieuw tijdperk ingegaan. Dat het begrip het *einde der tijden* verwarrend is overgekomen kan niet ontkend worden.

Zelf was er ik van overtuigd dat het begrip het einde der tijden wilde zeggen dat er een nieuw tijdperk voor de Kerk zou aanbreken.

Sinds enige jaren geeft de Stichting Garabandal een brochure uit; "De verschijningen van Maria in Garabandal.

Op blz. 30 schrijf ik over het einde der tijden het volgende:

Maria heeft aan Conchita geopenbaard, dat na Paus Johannes de XXIII ste er nog drie pausen zouden komen en dat daarna het einde der tijden zou aanbreken. Het einde van een tijdperk in de kerkgeschiedenis

Onze overleden Paus, Johannes Paulus II is dus de laatste Paus van dit tijdperk.

** Het "Oude Testament" was de openbaring van God de Vader*

** Het "Nieuwe Testament" de openbaring van God de Zoon.*

** En nu is het Christendom het tijdperk van God de H. Geest ingetreden.*

Het Grote Wonder en het Teken bij de pijnbomen kunnen dit tijdperk markeren door deze geweldige bovennatuurlijke gebeurtenissen.

Desondanks twijfelde ik aan de juiste uitleg van het begrip van het einde der tijden.

Een vroeg telefoontje uit Australië op 18 juni 2005

Op zaterdag 18 juni 2005 werd ik om 6 uur in de morgen wakker. De nachtrust was niet denderend geweest. Mijn geest was zeer onrustig. Een wirwar van gedachten en beelden hadden mijn slaap verstoord.

Op deze 18^e juni werd ik er mij van bewust dat het de datum was dat de Aartsengel St. Michaël op 18 juni 1961 voor de eerste maal aan de 4 meisjes van Garabandal was verschenen. En dat op 18 juni 1965 de 2^e Boodschap van Garabandal door dezelfde St. Michaël werd gegeven.

Vanaf 1965, dus 40 jaar, was ik verbonden en betrokken met Garabandal.

Ineens overviel mij een walging. Ik dacht aan het begrip, 'het einde der tijden': "Allemaal uitvluchten! De paus is dood, er is een nieuwe gekomen. Het verhaal klopt niet meer. Dus, we zeggen gewoon dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Geen man overboord, en de Garabandal-tent kan gewoon doordraaien. Deze duistere gedachten gingen leiden naar een beslissing om definitief met Garabandal op te houden. Ik nam een besluit: 7.

“Ik stop met Garabandal en ga me meer inzetten voor mijn medemens, dan al mijn krachten en talenten aan deze omstreden verschijningen te verspillen.”

Met al dat getob was het kwart voor zeven geworden.

Opeens ging de telefoon in mijn slaapkamer. Ik schrok, en dacht, “dat is nariigheid!”. Want normaal gaat de telefoon nooit zo vroeg over. Ik sprong uit bed en nam de telefoon op.



Natuurschoon rond Toolangi.

Tot grote verbazing kreeg ik een lezer van onze Nieuwsbrief uit Toolangi ten noorden van Melbourne in Australië aan de telefoon. Ik vroeg hem waarom hij zo vroeg belde. Hij antwoordde dat het niet zo vroeg voor hem was. Het was daar halftwee in de middag.

Hij wilde even reageren op de Nieuwsbrief 17 van april van dit jaar over het begrip het, ‘*el fin de los tiempos*’, uit het artikel, ‘*Drie pausen en Garabandal, de feiten opnieuw bekeken*’. Wat men veelal vertaald heeft als, ‘het einde der tijden’. In dit artikel gaat men er ook vanuit dat het einde der tijden, het einde van een tijdperk betekent. Om meer zekerheid te hebben raadpleegde hij een oud-Spaans woordenboek van 1935. En inderdaad, *los tiempos* betekent onder meer, een tijdperk.

Ik dankte hem hartelijk en vertelde hoe dit woord mijn nachtrust had verstoord. Zijn telefoontje was een soort hemelse bevestiging dat de Kerk een nieuw tijdperk is ingegaan. Maar ook een ingrijpen van de hemel om mij ervan te weerhouden om definitief met Garabandal te stoppen. Zonder dit telefoontje had u lezer geen Nieuwsbrief meer gekregen. De Aartsengel Michaël had onze vriend uit Australië daarvoor gecharterd met de juiste timing. ■

Patrick de zoon van Conchita, en Joey Lomangino

De zoon van Conchita, de 27 jarige Patrick, is in juli van dit jaar getrouwd. Voor in de kerk zaten naast Conchita en Patrick senior, Joey, zijn vrouw Marilyn en hun zonen.



Joey Lomangino



Onder vele lezers die dikwijls navraag doen hoe het met Joey gaat, circuleerden in de negentiger jaren geruchten dat hij ernstige gezondheidsproblemen had. Om er één aan te halen, ene Rosemarie uit New York, een onverholen Joey waarneemster, volgde Joey over een lange periode en bezocht regelmatig zijn gebedsbijeenkomsten in Lindenhurst (New-York) Hij had prostaatkanker in 1992, en onderging een levensreddende spoed - kijkoperatie (Laparoscopie) in 1994, kreeg twee lichte hartaanvallen na zijn optreden voor EWTN, de T.V. zender van Moeder Angelica in 1995-1996, en werd in 1999 door een zware hartaanval getroffen, welke hem uit de circulatie bracht. Daarna had hij nog enige minder ernstige hartproblemen en staat nu onder dokters order om rustig aan te doen en mag daardoor niet langer apostolaats-reizen ondernemen. Na de huwelijksmis schudde een glimlachende en goed uitzijende Joey vele handen. Hij is slank, groot en heeft puur grijs haar. En volgens een Garabandal schrijver, die ook bij de huwelijksplechtigheid aanwezig was, zag Joey er goed uit, ja zelfs verdraaid goed. Conchita en haar gezin vormden één stralende familie.

Uit Garabandal-International Oktober- Dec. 2005

WAT DON BOSCO HEEFT VOORZIEN EN VOORSPELD IN 1862

In verband met het rechtstreeks buitengewoon ingrijpen van God door middel van de Waarschuwing en het Grote wonder is het wel wetenswaardig om te horen, wat Don Bosco in mei 1862 heeft voorzien en voorspeld voor de toekomst.



Don Bosco als jong priester

Don Bosco, de stichter van de orde van de Salesianen, voor de opvoeding van de jeugd, is een Italiaanse priester uit de 19^e eeuw, die veel toekomstige gebeurtenissen heeft voorzien en voorspeld, waarvan er reeds velen zijn vervuld.

Zo zag Don Bosco zichzelf in een droom op een rotseiland in zee. Ook zag hij een schip in de grootste nood en bovendien werd

dat Schip van alle kanten door vijandige schepen aangevallen. Op dat Schip zag Don Bosco de Paus, kardinalen, priesters en een menigte van mensen, hij begreep wel, dat is het Schip der Kerk.

Bij de laatste stormaanval van al die vijandige schepen, die waren wel zeker van de overwinning, kwamen daar ineens twee zuilen naar voren.

Boven de ene zuil zweefde een Hostie en er hing een schild aan met de woorden:

"SALUS CREDITUM", "HET HEIL VAN DE GELOVIGEN".

De andere zuil was iets kleiner en wat naar achteren, en daar stond het beeld van de Onbevleete Maagd Maria op, en er hing een schild aan met de woorden:

"AUXILIUM CHRISTIANORUM", "HULP DER CHRISTENEN".

Toen die twee zuilen naar voren kwamen, bedaarde de storm, het werd helder, de vijand geraakte in paniek, zij begonnen tegen elkaar te vechten, boorden elkaar de diepte in of lieten zichzelf de lucht in vliegen en wat nog vluchten kon vluchtte. Toen gebod de Paus het Schip der Kerk stevig te verankeren aan die twee zuilen:

AAN DE HEILIGE EUCHARISTIE EN AAN MARIA. Wanneer Don Bosco het over dit visioen had, dan gaf hij steeds deze verklaring:

"IN DE TWEEDE HELFT VAN DE TWINTIGSTE EEUW ZAL DE KERK ZWARE TIJDEN DOORMAKEN EN OOK GROTE SCHADE LIJDEN, MAAR... DE HEMEL GAAT REDDEND INGRIJPEN".
ZAL DAT GARABANDAL ZIJN?

